

**Liturgia 2022. december 25, Karácsony 1. Napja
86. Zwollei Magyar Istentisztelet**

Köszöntés és Hirdetések – Groeten, afkondigingen

Előfohász – Votum en groet

Ének – Zingen

MRE: 204, 1 en 5 “Szívünk vígsággal ma bétölt”

”Hoe helder staat de morgenster ..” (Liedboek 2013, nr. 518, 1 en 4)

Bibliaolvasás Máté ev. 1:18-2:15; - Schriftlezing: Mt. 1:18 – 2:15

Ima – Gebed

Ének – Zingen

MRE: 185, 1,2 en-3 “Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel..”

“O kom, o kom Immanuel ..” (Liedboek voor de kerken, nr.125, 1-2 + 5)

1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

Igehirdetés – Preek

Textus – Tekst: Ézsajás 9:1-6 Jesaja 9:1-6

Ráfelelő ének – Zingen

MRE:197, 1-2 + 5 “Itt állok jászolod felett...”

L. v.d K,: 141, 1-2-3

1.Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen.

2 Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven.

3 Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt en 't ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen.

Hálaima – Csendes ima – Mi Atyánk
Dankgebed – Stil gebed – Onze Vader

Ének úrvacsora előtt

MRE: 23. Zsoltár 1-2-3. "Az Úr énnékem őriző pásztora – Psalm 23:1-2-3 "Ik wil van God als mijn herder spreken

Szereztetési ige – Bűnvalló ima Apostoli hitvallás – Kérdések – Meghívás az Úr asztalához
Ének úrvacsoraosztás alatt – Zingen tijdens het uitdeling van het Heilig Avondmaal

MRE 261 Jer lássuk az Őr keresztjét

Liedboek 2013: psalm 42

Woorden over de instelling van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus die apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11:23-29:

'Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in waarin Hij verraden werd, het brood nam; En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zei: "Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt; doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken."

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Want altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt."

Laat ons na het belijden van onze zonden ook belijden van ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.

Ik twijfel aan jullie geloof niet, toch wil ik jullie een aantal vragen stellen — volgend de traditie van onze kerk — waarop jullie met goed geweten en hardop jullie antwoord mogen geven.

Ten eerste vraag ik: geloven en belijden jullie dat door de daad van de eerste mens, rechtvaardig, heilig en onschuldig geschapen door God, jullie zelf van nature ook gebrekkig en schuldig zijn die uit eigen kracht niet voor de troon van God kunnen verschijnen maar straf, boete en dood verdienen?

— Ja, ik geloof en belijd het.

Ten tweede vraag ik: geloven en belijden jullie dat God, uit Zijn genade en barmhartigheid Zijn Zoon heeft gezonden in menselijk lichaam, wiens eenmalig en volmaakte offer de kracht van de zonde weg nam en jullie uit genade door het bloed van Jezus rechtvaardigt?

— Ja, ik geloof en belijd het.

Ten derde vraag ik het: geloven en belijden jullie dat God, die Jezus uit de dood opwekte, jullie ook zo zal opwekken en ons sterfelijk lichaam in onsterfelijkheid gekleed zal in Zijn glorie opnemen?

— Ja, ik geloof en belijd het.

Al deze gelovend, beloven jullie dat jullie uit dankbaarheid voor deze genade jullie leven aan de Heer opdragen en al hier in deze wereld zullen leven als Zijn vrijgekochte kinderen, tot Zijn eer?

— Ja, ik beloof het.

Ének úrvacsoraosztás után: MRE 175: 1-2; Uram bocsásd már el.. Liedboek 2013 159 a, 1-2. Nu is het woord gezegd..

Bezáró ima – Elbocsátás – Adakozásra való felhívás

Záráének MRE: 438, 1-2 Halld mint zeng az egész ég...: Liedboek 2013, nr. 481, 1-2 Hoor, de engelen zingen de eer

Áldás

Ünnepi műsor felnőttekkel és gyerekekkel

Szervezte nt. Kelemen Csongor. Alkalmi kórus énekelt, szavalatok hangzottak el.
Kis Kendi Dávidék a következő számokkal és szavalattal készültek:

1. Adeste Fideles laeti triumphantes,
Veníte, veníte in Bethlehem.
Natum vidéte, Regem Angelorum:
Veníte adoremus,
Veníte adoremus
Veníte adoremus Dóminum

1. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya:
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

2. Az életnek szent Ura, dicsőség Királya
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen.
Nagy dicsőséges, szent és örök Isten!
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

3. Ti angyali lelkek, ma zengjétek az Úrnak
És vigadva örvendjétek, buzgó hívek!
A magas mennyben dicsőség Istennek!
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

2. Éjszaka árnya

Éjszaka árnya száll a világra,
Pusztá a házunk, félve vigyázunk,
Virrasztunk az éjszakában, alszik nyájunk,
Csillagnéző nagy magányban várunk, várunk.

Mennyei fénnel hang kel az éjben,
Angyali kar zeng: „Senki ne féljen!
Megszületett az Úr Krisztus, dicsérvétek,
Örüljön az örülőkkel minden lélek!”

Megszületett már a mi Királyunk,
Jézus a Krisztus akire vártunk.

Dicsőség a magasságban az Istennek,
Békesség és jóakarát az embernek!

Szavalt: Schvalm Rózsa: Ő, Ki mindenkinél nagyobb

Ő, Ki mindenkinél nagyobb,
szerény volt és alázatos.
Fényes aranybölcső helyett,
jászolbölcsőbe született,
s övéi közt nem lelhetett,
befogadó szeretetet.
Bár királyok közt legnagyobb,
illette volna fényes trón,
trónja, helyette kereszt volt,
s koronája tövisből font.
Kívánták látni Napkelet,
s távol, Napnyugati bölcsek,
kívánt látványosság helyett,
jászolbölcső és a kereszt,
botrányát tekinthették meg.
Elhaló búzamag volt Ő
áldozata gyümölcsöző
halálából élet fakadt,
mely örök üdvösséget ad.

Az alkalmi kórus /Kelemen Csongor, Rostás Kriszta, hermán Mostert Dániel, Tárnok Eszter és Kis Kendi Dávid/ gyönyörűen énekelte a következő ünnepi számokat:

Csendes éj
Lágyan hull a hó

Szavalt Truczka Krisztina és Kelemen Benjámin.

A hívek együtt énekeltek a Mennyből az angyal – kezdetű kántálót. Szép ünnepély volt. SDG